

1) Figeholm

(Skrivet av Fred Engström 1914)

Figeholm är en av Sveriges äldsta köpingar med omkring 343 innevånare. Figeholm ligger i Småland, vid norra Kalmarsund, 2 mil norr om Oskarshamn. Förr var köpingen av mera betydelse men har på senare tiden gått tillbaka. Trafiken uppehålls sommartid av ångaren Viking, som gör på linjen Oskarshamn -Figeholm-Västervik. Den kommer tre gånger i veckan. Befolkningen lever av handel, sjöfart och fiske. Figeholm har en ganska vacker omgivning. Norr om köpingen ligger en bergklint, som heter Breviksberget, från vilken man har en vacker utsikt över Kalmarsund ock Blå Jungfrun.

2) En resa till kyrkan

(skriven av Fred Engström 11 år, 1914)

En dag fingo vi underrättelse om att vi skulle fara till kyrkan. Vi skulle fara den 27 september. Då fingo flickorna brått att skaffa skjutsar. Samma dag vi fingo veta, att vi skulle fara, gingo flickorna till patron Svensson i Holmen och bådo att få åka med honom. Men patron var icke hemma och fru Svensson kunde icke giva dem lov. Då gick Aina till Karlsson och bad att få åka där. Jag sprang till alla åkare som finns i Figeholms köping. Till slut gick jag till Karlsson. Hos honom fick jag åka. Valter skulle åka med där. Jag var så otålig innan vi skulle fara. Så kom den 27 september. Den dagen var det vackert, som väl var. Jag gick upp till Karlsson, och där var redan Valter. När jag kom dit var vagnen redan iordning. Så jag fick gå upp i vagnen med detsamma. Sedan foro vi till torget, där de andra barnen var. När de väl kommit i vagnarna körde vi åstad. När vi kommit nära kyrkan kommo några andra vagnar. Då sjöng Karlsson " .. ack härliga dag som randas för dig ...". När vi kommit till kyrkan, gick jag och åt upp min mat. Sedan gick Valter och jag och såg på kyrkogården. Sedan gick vi in i kyrkan. Pastor Neiglick predikade. Han omtalade en berättelse om en liten flicka, som icke hade några föräldrar. Då fick hon komma till en fattig änka. Men snart måste hon flytta därifrån. Men då bad hon att Gud skulle giva änkan pengar. Sedan vi varit i kyrkan ett par timmar, foro vi hem. Vi kommo hem klockan tre. Sedan jag ätit, gick jag ned till kajen. Där såg jag när frälsningsarmén for hem till Oskarshamn.

3) JULOTTEFÄRD

(skriven av Fred Engström 11 år, 1914)

I vårt land är det vanligt att man reser till kyrkan Juldagsmorgonen. Ifrån vårt hem reste jag och pappa. Vi tog skjuts hos Andersson. Vi gick upp klockan två på morgonen, för att vi skulle hinna äta innan vi foro. Vi reste klockan fyra. Vi voro fem som skulle åka hos Andersson. Jag hade smörgåsar och konfekt med mig. Valter hade också smörgåsar och en stor kringla med sig. På vägen till kyrkan åto vi upp vår matsäck. När vi kom till kyrkan gingo vi in i sockenstugan och värmdde oss. Sedan gingo vi in i kyrkan. Där var det fullt med folk. Pastor Neiglick predikade om Kristi födelse. När vi varit i kyrkan ett par timmar, gingo vi ut. Då gick Andersson och spände för hästen. Från kyrkan foro vi till Stolpen på kalas. Där voro vi hela dagen. Vi kommo icke hem förrän klockan fem på eftermiddagen.