

(artikel tidigare införd i Mistluren 2011)

Hus från Holmsgården i Figeholm, blev församlingshem i Karlskrona

(tidigare kallad Figeholms gård. Mikael och Annie Nilsson äger och bor där nu, huset som flyttades tror man stod till vänster om det nuvarande, från Fabriksvägen sett. Det finns en stenmur som inramar fruktträdgården, den kan vara en rest från grunden till huset som flyttades)

Fram till början av nittonhundratalet var det vanligt att man flyttade hus med hjälp av skutor som gick längs kusten. Eftersom husen var timrade gick de att plocka ner i delar och sedan bygga upp på annan plats. Man inser att tiden inte värderades lika "ekonomiskt" då som nu då detta måste tagit lång tid att genomföra.

Återvinning är alltså inget nytt begrepp!

Ett av dessa hus som flyttades finns idag i Karlskronas stadskärna.

Föreningen "Gamla Karlskrona" ger denna bakgrund och historik ...

Den 17 juni 1790 startade den stora stadsbranden i Carlskrona och två tredjedelar av Trossö, som då liksom nu, var stadens centrum brändes ner. Över fyrahundra fastigheter brann och drygt tretusen personer blev hemlösa. . Ett av de hus som brann ner var dåvarande Tyska Församlingens hus i sydöstra hörnet av kvarteret Bonde, nuvarande Södra Kungsgatan 1, här hade bland annat Tyska skolan varit inrymd.

Redan i oktober 1790 hade genom handlande J. P. D'Aillys förmedling inköpts en tvåvånings timmerbyggnad i Figeholm vid Västervik för 366 riksdaler.

Huset monterades ner och fraktades med två fartyg till Carlskrona där det byggdes upp på samma plats som det nerbrunna och här står huset än idag.

Även Tyska Kyrkan (Trefaldighet-skyrkan) brann ner vid stadsbranden och Figeholmshuset fick provisoriskt fungera som gudstjänstlokal tills kyrkan kunde återinvigas.

Huset var länge bostad åt kyrkoherden. År 1846 slogs Tyska och Svenska församlingarna ihop till Karlskrona Stadsförsamling och det gamla Figeholmshuset kallas nu Församlingshemmet.

Ur "Gamla Karlskronas" medlemsblad

No:2, 2009 finns följande att läsa ...

"Handelsmannen J.P. D`Ailly, förtroendeman i Tyskaförsamlingen, hade vid resa i Kalmar län besökt samhället Figeholm och funnit byggnaden lämplig. I oktober genomfördes köpet och byggnaden märktes upp och fördes med två mindre fartyg till Karlskrona, där det återuppbyggdes på grunden efter den tidigare Tyska skolan, som blivit lågornas offer vid stadsbranden. Eftersom Tyska kyrkan var totalt utbränd, fick den hitflyttade byggnaden utgöra såväl kyrka, skola och prästgård, fram till december 1892, då kyrkan, som nu mist sitt lilla torn, kunde återinvigas.

Huruvida det spöke, som sägs husera i byggnaden, kommit med hit, redan i flytten från Småland, eller kommit till senare, kan jag inte uttala mig om.

En god vän till mig, tidigare diakonissa i församlingen, berättade för mig, då jag undrade hur det låg till med spökeerierna, följande. Då hon en gång vistades i huset, om kvällen, hördes buller från ovan-våningen, varför hon, i tro att det var inbrott, skyndsamt ringde polisen. Polishunden reste ragg och ville inte gå upp på ovanvåningen, då polisen infunnit sig. Att här skulle finnas en osalig ande, har flera personer intygat. Tro det den som vill".

På skylten som sitter på huset står följande:

Församlingshemmet

Denna byggnad uppfördes 1791 av Tyska församlingen i Karlskrona efter stadens brand 1790. Byggnaden var förut belägen i Figeholm i Småland men nedtogs, flyttades sjöledes till Karlskrona och återuppfördes på sin nuvarande plats. Under 11 år var nedre våningen inredd till kyrksal för Tyska församlingen och i övervåningen var Tyska skolan inrymd. Sedan 1846 då Tyska församlingen upphörde, har byggnaden varit bostad för kyrkoherden i stadsförsamlingen.

