

**Tre figeholmspojkar, födda, 1899, 1900 och 1911**, intervjuade vi 1982-1983 och här kommer de!

Vi tyckte då och känner likadant nu nästan fyrtio år senare, att det är fantastiska berättelser och livsöden.

Betänk att det var pojkar i elva- tolv- trettonårsåldern som fick mönstra på fartyg för att arbeta. De fick vara hemifrån långa perioder och på vintrarna var det ofta skogsarbetarjobb.

Hårt arbete, långa dagar och ingen skyddsutrustning!

Något som man också måste komma ihåg är att, som John Robertsson säger "på somrarna var det bara sjömanshustrur och barn hemma", bakom alla dessa pojkar och deras äventyr fanns mammor, systrar, fästmän, fruar och döttrar!

Det var dessa flickor/kvinnor som skötte allt hemma, hus, hem och barn, plus fick leva med ständig oro och väntan. Många fick vänta förgäves och av dem fanns många som inte ens fick möjlighet att begrava den som saknades.

Frank Johansson berättar om hur han var med om att starta fackförening, en riktig kämpe var han, mycket intressant att höra hur det gick till.

Bernhard låg en period under sin värnpliktstid, på pansarkryssaren Sverige, ett av Sveriges största militärfartyg på den tiden.

Vi hoppas att ni liksom vi skall känna förundran över de som bott och levt här, det känns oerhört fint att få dela dessa berättelser till nya generationer. Figeholm har verkligen en riktigt saltstänkt historia. Till sommaren hoppas vi kunna ha någon slags "Figeholmsdag/dagar" då det går att gå runt och utforska samhället. Efter intervjuerna finns lite bilder som anknyter till en del av det som nämns i texterna.

Det finns några intervjuer kvar att lägga ut, Klara Nicklasson, Berta Kågert och någon till.

Återkommer med dessa lite längre fram.

mvh

Tomie & IngBritt Carlsson